

Overweging zondag 4 maart 2018, 3^e zondag 40-dagentijd Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Lezingen: Exodus 20, 1-17 en Johannes. 2, 13-25

Overweging: Vele jaren geleden was er een samenkomst in het Stadhuis om te spreken over het al of niet openstellen van de winkels op de zondagen. Met een aantal mensen waren we bij die samenkomst aanwezig om te pleiten voor het gesloten houden van de winkels op zondag. De zondag is de dag van de Heer. Maar ons punt was met name: het is óók de dag van mensen.

Op die dag kunnen gezinnen/ families bijeen komen en tijd hebben voor elkaar. Dat mag je niet kapot maken. Bovendien: de kleine zaken zullen het loodje leggen, want die zijn niet in staat om zeven dagen open te zijn.

Maar...uiteraard verloren wij het pleit in deze verdere economisering van de samenleving. Als alles om geld en winst draait, verliezen we God en mensen uit het oog.

Het is Jezus die daartegen optreedt waar hij de handelaren en geldwisselaars de tempel uit jaagt. *'Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!'* Blijft proberen je op God te richten en na te denken over wat die Schepper van ons en van alles wat er bestaat, van ons verwacht. We worden uitgenodigd om het denken in termen van geld achter ons te laten. Poogt stil te staan bij wat in ons leven belangrijk moet zijn.

Wij, geschapen door God, leven te midden van mensen. Wij moeten ons met God en de mensen verhouden. Er worden ons woorden, geboden aangereikt om ons bij die verhouding met God en mensen te begeleiden. We noemen ze de tien geboden of de tien woorden. De bedoeling is niet om ons te betuttelen, maar om ons te leiden.

- Mensen, zoekt geen andere goden. Wie is voor ons god? God is wat voor ons het meest belangrijke is in het leven. Dat kan heel veel zijn: geld en goederen...Het geld kan alles bepalend worden in mijn leven; alles kan in mijn leven om geld draaien. / Mijn eer en aanzien.../ mijn positie.../ mijn gelijk.../ Ik heb daar alles voor over. Daar loop ik achteraan. Daar buig ik voor.
- - - Er wordt ook gezegd: maak nooit een beeld van god... (Denk maar aan het verhaal over het gouden kalf.) God is nooit aanwijsbaar/ God is niet aanraakbaar/ God is niet te beschrijven.

- Over God kunnen we enkel in beelden spreken: rots/ bron/ roepende stilte/ verre stem/ bondgenoot en vriend/ vriendelijk licht.... Maar geen aan te raken beeld van God mogen we maken.
- Je hebt het leven gekregen. Daarom: heb eerbied voor je ouders. Gaat op een goede wijze met hen om; hebt zorg voor hen.
- Respecteert het leven van anderen! - - - Denkt eens aan de 2^e Wereldoorlog, met daarna de opmerking: DIT NOOIT MEER! - - - Syrië, Zuid Sudan, Eritrea mogen we voor de geest halen...Maar we mogen ook denken aan de vluchtelingen, die teruggestuurd worden naar onveilige landen zoals Afghanistan. We mogen denken aan de mensen in het Uitzetcentrum, en aan ouderen en kinderen, voor wie er in ons land steeds minder zorg is.
Respecteer het leven van anderen!
- Mensen, pleegt geen echtbreuk. Weest trouw aan de ander. En ook: respecteert wat van een ander is, als hem of haar dat rechtmatig toebehoort. En dan hoeven we niet te denken aan de zes rijkste mensen, die evenveel hebben als de helft van de wereldbevolking!!!

Deze woorden zijn ons gegeven, opdat wij weten hoe we ons moeten gedragen; hoe we met elkaar en anderen om moeten gaan.

En we weten heel goed, dat die woorden ons niet enkel gegeven zijn binnen deze ruimte en viering van vandaag, maar ook heel uitdrukkelijk voor de dagen die komen.