

Vesperviering Steiger vrijdag 8 april 2016

Co Elshout

Lezingen: Handelingen 6, 1-7 en Marcus 15, 47 – 16,8 + 15-20

Lieve mensen,

Aanvankelijk dachten we aan te sluiten bij de lezingen voor a.s. zondag. Maar dat zou betekenen: vrijdag, zaterdag, zondag dezelfde lezingen.

Toen viel me in: de 3^e Zondag van Pasen is in de byzantijnse traditie de 'Zondag van de Myronzalfsters', de vrouwen die naar het graf gingen om Jezus te zalven.

Jaren geleden heb ik in Jeruzalem de betreffende ikoon gekocht; je ziet de vrouwen en de engel en de doeken.

Tegenwoordig is dé paasikoon die van de 'nederdaling ter helle'; je ziet Jezus die Adam en meestal ook Eva optrekt uit het 'donkere gat'.

Maar dèze ikoon voor Pasen is oorspronkelijker. Ja, de vrouwen waren er als eerste bij! Dat is blijkbaar een beetje verdrongen.

En zo rolt een eerste echt Dominicaanse/Steigerse gedachte er al uit.....

Heel passend voor onze festiviteiten lijken ook de lezingen in die byzantijnse traditie, al is Mc. 16, 15-20 toegevoegd met het oog op de predikers: "zij gingen heen en predikten overal..."

In Handelingen 6 de verkiezing van diakenen naast de apostelen..... We hebben geen tijd er nu verder op in te gaan, maar het spreekt voldoende.

Maar nog wel één detail. Er zijn hier twee kerken vertegenwoordigd: die van "de elven en Petrus" (zo wordt het genoemd) en die van de vrouwen.

Weer een mooi Steiger-thema! De vrouwenkerk is die van Maria in al haar gestalten, zoals van de Moeder van de Heer, van zijn vriendin Maria Van Magdalena, van Maria, de zus van Lazarus en van Martha.

Die kerk is meer veelzijdig, niet zo rechttoe rechtaan, minder officieel. Niet zo groot bedoeld etc.

En nu de kerk, de religie in deze stad? Maken wij het einde mee na resp. 2000-, 800 en 600 jaar?

In 1970 dacht ik: zal de kerk er nog zijn in 1980? In 1980 dacht ik: in 1990 is het voorbij. In 1990, 2000, 2010....

Maar nu gaat het wel heel hard, we zijn nu wel heel grijs geworden!

Toch, er gaan nog heel wat mensen naar de kerk op zondag....

Wij zitten nu echter, zeker in de stad, in genadeloze grote kerken. En we vieren als of die kerken nog vol zitten of eigenlijk vol zouden moeten zitten.

Nieuwe vormen? De ruimte(s) anders gebruiken? Ik heb even geprobeerd voor de Paaswake de knuppel in het hoenderhok te gooien....

Als we nu eens van groot naar klein gaan denken?! En dat met een nieuw 'midden'.

De pastoor en de kapelaans zijn er niet meer, de paters hier ook (bijna) niet meer, vrijwilligers zijn katholieken niet erg gewend.

Als er nu een eens nieuwe kern wordt gevormd: kloosterachtig (maar gewoon met werk, gezin e.d.) en tijdelijk (b.v. steeds voor een jaar), een kern die alles draagt?

Vgl. met een cantorij: je bent niet ongemeld afwezig. 2 of 3 (vgl. de vrouwen op de ikoon)? 7 (de diakenen in Handelingen)? Of misschien toch minimaal 10 en liefst ca. 12 mensen?

Zij (een 'schola' van 10 à 12 mensen) onderhouden en vieren met elkaar de diensten en "fijn als er nog wat mensen mee komen doen....."

Ik kwam op die gedachte in Taizé: de kern is niet die ene prior en wordt ook niet gevormd door de jongeren maar door die 'witte plek', de broeders, in het midden.

Zij gingen en gaan door, ook toen de prior overleed, ook als er in de winter geen jongeren zijn.

En ach, zo begon het toch ook daar, met 7 broeders in die oude dorpskerk?