

Vesperviering, vrijdag 8 april 2016

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus Rotterdam

STAD EN RELIGIE
800 jaar Orde der Dominicanen en
600 jaar Dominicanen in Rotterdam



Voorgangers: Co Elshout en Magda Verheijen
Pianist: Anton Doornhein

Lied bij de opening: WEES HIER AANWEZIG (GVL. 674)

Drempelgebed en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en voltooit wat zijn hand begon.
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
A: Door Jezus christus, onze Heer.
AMEN.

Lied: DE AARDE IS VERVULD (GVL 417)

Psalm 118 II, vers 1-7-8 (GVL pag. 196)

1^{ste} lezing: Handelingen 6, 1-7

Lied: HALLELUJA (GVL 241)

2^{de} lezing: Marcus 15, 47-16,8 15-20

Lied: U KOMT DE LOF TOE (GVL 265)

Stilte / korte overweging / stilte

Beurtspraak (ontleend aan het Magnificat):

V: Mijn ziel maakt groot de Heer,
A: mijn geest verblijd over God, mijn Heiland.
V: Hij heeft omgezien naar zijn dienstmaagd.
A: En zie, alle geslachten zullen mij zalig prijzen.
V: De Machtige heeft grote dingen gedaan;
A: Zijn naam is heilig.

Voorbede

Onze Vader (GVL 322)

Psalm 96 I (GVL pag. 154)

Zegening: naar Num. 6, 24-27 (GVL 344)

Stilte