

Vesperviering (1-4-2016)

**Voorganger: Ben Vocking o.p.**

**Lezing:** Joh. 21, 1-14

**Overweging:**

Je mag zeggen dat we een stukje lezen uit het aanhangsel van het evangelie volgens Johannes. Dit hoofdstuk is later toegevoegd. Opvallend is, dat er geen tijdstip genoemd wordt over deze verschijning van Jezus, wel een plaats: het meer van Tiberias. Dat was in het land van de heidenen. Dus niet in Jeruzalem. Het was dé plek voor Johannes, de plek waar men geloofde.

Ze waren er met 7 leerlingen, evenveel als de 5 broden en 2 vissen, waarmee indertijd zoveel mensen op deze plek gespijzigd waren.

Er wordt gesproken over vissen. Er wordt een band gelegd tussen de Paasgebeurtenissen en de gewone geschiedenis van elke dag, want het waren vissers.

Het is nacht. Zij zien helemaal niets.

Maar zodra het morgenlicht van Pasen daagt, zien zij iemand op de oever staan. Die persoon vraagt om een stukje vis.

'We hebben niets', moeten zij antwoorden. En dan zegt die persoon: probeer het nog eens, aan de rechterkant. **PROBEER HET NOG EENS!** Je moet nooit wanhopen; je moet het altijd weer blijven proberen.

Als ze dan heel veel gevangen hebben, ziet de **ZIENER**, Johannes, wie het is: Het is de Heer. En de spontane activist Petrus werpt zich in het water.

Opnieuw, evenals in het verhaal bij het graf, wordt Johannes voorgesteld als de **EERSTE**. Hij **ZIET**.

153 vissen werden er gevangen. Volgens Griekse geleerden in die tijd bestonden er 153 soorten vis. De ganse mensheid zal de boodschap van Jezus verstaan.

Als ze op het strand komen, is er al vis op een vuurtje. Jezus heeft niemand nodig...

En Jezus deelt, zoals indertijd bij het meer met de 5 broden en de 2 vissen. En dat delen gaat door, zondag na zondag.

Hij trekt met ons mee.